

## Wedstrijdverslag team JO12-1 versus Caesar op 1 september 2018

Aelse zaterdagochtend 08:30, de start van ons bekeravontuur gaat beginnen. Amper drie trainingen in de benen, nog zoekende hoe we gaan spelen, ik wil op het middenveld en ik voorin! Wie staat er eigenlijk naast mij en maar dat kan ik toch eigenlijk niet. Enkele voorbeelden van opmerkingen vanuit de spelers hedenochtend. Resultaat is helemaal niet belangrijk, we beginnen met spelen en we zien wel hoe het gaat. Hier en daar een twijfelende blik, als het niet gaat dan schuiven we zolang dat we een juiste balans hebben kunnen vinden.

Een nieuwe start en ook nieuwe spelregels, een speler erbij, intrappen of inlopen/dribbelen met de bal, vier keer een kwartier speeltijd, eigenlijk nog een smaller speelveld maar dat is iets voor de volgende wedstrijd en nog enkele van deze voorbeelden.

De gezonde spanning is goed merkbaar bij spelers, trainers en ook wel de supporters, we zijn er klaar voor en kunnen beginnen. Combinaties en kleine kansjes over en weer, in eerste instantie lijkt het dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn. Toch zijn wij op dit moment de zoekende partij hoe we nu met elkaar kunnen samenspelen. Dan voordat wij er erg in hebben staat Caesar met 0-1 voor, zeven minuten gespeeld, oei en nu zie je onze spelers kijken. Niks aan de hand gewoon er tegenaan en dan komt het wel goed, talent genoeg in ons team. Kleine kansjes over en weer en net niet kunnen scoren, mmmh jammer maar het is nu bijna rust, een kwartier gespeeld maar dan als een duvel uit het doosje, 0-2 voor Caesar, bah das even balen en nu dan. Wederom niks aan de hand, rustig blijven het komt wel goed. He he het fluitsignaal voor de rust, hier waren wij toch wel even aan toe, boh wat heb ik een dorst en nou wat een klote wedstrijd. Rust voorbij en we gaan naar bemoedigende woorden en wat tactische ingreepjes van Mark & Marc de strijd weer aan in deze wedstrijd.

Kansen en kansjes over en weer zorgen er helaas niet voor dat we scoren, we gaan er wel goed tegenaan en vele leuke en mooie combinaties volgen. Dan lijkt het wel dat het geluk in combinatie met goed voetbal van de tegenstander hen de 0-3 voorsprong geeft, oei echt waar en nee dat meen je niet. Nu zijn we er helemaal klaar mee, hou vol nog even en dan is het rust en ook dan komt het goed. Zoals Caesar enkele malen een duveltje uit het doosje blijkt te zijn, nou die hebben wij schijnbaar ook, met een mooi afstandsschot weet Koen te scoren, hoppa toch wel een verdiende goal voor ons team en wat een mooi doelpunt.

Fluitsignaal en rust, pfff dat deed goed, we hebben een doelpunt gemaakt en wat voor één maar niet geheel onbelangrijk we hebben laten zien dat het kan en dat het dadelijk ook gaat lukken.

Na de limonade (bedankt voor het halen ervan, top) gaan we er eens flink tegenaan. We krijgen nu meer grip op de wedstrijd, jep nog meer grip ondanks dat Caesar er af en toe tussenuit probeert te glippen maar dat wordt met de minuut lastiger en lastiger omdat we als team beter op de plekken in het veld staan. Het lijkt wel dat Fenne en Janne al jaren samen voetballen en houden het achter goed dicht (ouders van Janne jullie hoeven niet naar Italië te gaan hoor!) Juul weet hier nog een goed voetbalsausje overheen te gooien en speelt steeds slimmer vanaf zijn plek en weet het middenveld keer op keer te bereiken. Mauro werkt zich eens slag in de rondte en weet van geen ophouden, dit resulteert erin dat onze sluitpost Luuk het een stuk rustiger krijgt dan in de eerste helft van de wedstrijd maar als Caesar komt dan staat Luuk er gewoon.

Zesendertig minuten gespeeld, wij krijgen nu meer kansen en door de aanvoer van achteruit lukt het Jayden, Finn en Devin nu steeds meer om onze voorhoede van ballen te voorzien, Koen, Danilo en baldribbelaar Keano lopen zich keer op keer goed vrij en dit resulteert dan nu ook in de 2-3,

wederom door Koen, Yes ook deze zit er goed in. Caesar is nog maar net van de schrik bekomen of de 3-3 ligt bij hen alweer in het netje, Danilo top kerel ook dit is weer een mooi doelpunt. Het zelfvertrouwen blijft groeien bij ons, nog meer combinaties en kansen. Nog één keer eventjes rust, de puntjes op de i zetten en doorpakken. Dan ontstaat er het onbegrip bij de trainers van Caesar, hoe kan dat nou en hoe is dat mogelijk, we stonden 0-3 voor en nu..... Tja en nu staat het 4-3 voor Aelse, dit door hard werken en samenspel van eenieder. Danilo scoort wederom een mooie goal en hoppa wij staan nu voor. Er volgen nog meer kansen om de voorsprong uit te bouwen maar meer doelpunten vanuit onze zijde blijven voor Caesar gelukkig uit.

De basis is gelegd, ons team heeft met hard werken en leuk voetbal een verdiende overwinning binnen gehaald, namens de technische staf proficiat en de supporters bedankt voor de support, tot de volgende wedstrijd.

Gr-tjes Mark & Marc